

Joris en de draak (het verhaal)

Lang, lang, geleden,

In het jaar 303 werd een klein land geteisterd door een vraatzuchtige draak met slechte adem.

Om de draak te kalmeren werden schapen geofferd. Maar toen de schapen op waren, eiste de draak de levens van jonge meisjes.

Joris, een schildknaap, deed een belofte aan de koning en het volk van het kleine land, om de draak te verslaan.

Joris hield zich aan zijn belofte en versloeg de draak.

St Joris is door Baden Powell benoemd als de beschermheilige van de Scouting.

Traditie getrouw krijgt ieder SWB scout op de naamdag van St Joris een rode of witte bloem, de kleuren van St Joris. We sluiten de viering af met een mooi kampvuur.

De rode bloem is het symbool voor moed en opoffering.
De witte bloem staat symbool voor het zoeken naar het goede.

Hedendaagse vrije vertaling

Een van de uitdagingen anno 2020 is het Corona-virus.

De Corona-draak grijpt wild om zich heen. Om de corona draak onder controle te krijgen, brengen we offers door thuis te blijven, afstand te houden en anderen te helpen. Digitale opkomsten zijn een oplossing, maar halen het niet bij het echte scouting werk.

Een Scout heeft beloofd om te helpen waar hij kan en steeds het goede te zoeken.

Op de naamdag van Joris hernieuwt de scout deze belofte, met het doel zijn/haar uitdagingen aan te pakken en te overwinnen.

Door de beperkingen die nodig zijn om Corona te kunnen beheersen, kunnen we op de naamdag van St Joris niet samen zijn om onze beloftes te hernieuwen.

Daarom brengen we deze symbolische boodschap aan de deur van alle Willem Barendsz scouts om onze gelofte kracht bij te zetten. En kijken we reikhalzend uit naar de (her)start van 2020.

Hou vol, help elkaar zoveel mogelijk en sta anderen bij. Heb je een leuk idee of heb je zelf behoefte aan hulp? Neem contact op met je leiding of het bestuur,

Jullie kunnen op ons rekenen;

Namens het bestuur Scouting Willem Barendsz 23-04-2020